

# De Ziener van Kevin Valgaeren

door Ninja Luijten

Oorspronkelijke titel:  
De Ziener

Uitgever:  
Uitgeverij Kramat

Jaar van uitgifte:  
2011

Aantal pagina's:  
454

ISBN:  
9789079552535

Link/urls:  
[Kevin Valgaeren](#)  
Site van de auteur



Kramat, Meesters in Magie, staat er op de kaft en op de rug van het boek. Dat belooft wat.

Mijne eerste gedachte toen ik dit boek in mijn handen hield, was er één van nieuwsgierigheid; had ik echt een goed boek in mijn handen, of was dit de zoveelste verkapt thriller die pretendeerde iets met magie en/of fantasy te maken te hebben? Ging ik bovennatuurlijke wezens, vreemde verschijnselen, sterke plottwisten en goede karakters leren kennen, of ging ik verdwalen in een hopeloze brij van eerder bewandelde paden?

Het gebeurt niet vreselijk vaak dat ik een boek lees dat geschreven en uitgegeven is in België. Af en toe moest ik wel even wennen aan het taalgebruik, soms werd ik door een woord dat ik niet kende afgeleid. Dat is jammer, want het boek is sterk geschreven, maar denk ik ook logisch. Afgezien van de kleine, minusoule verschillen in taalgebruik zit er in dit boek nog iets anders, iets wat me aangenaam verraste: een onvoorspelbaar plot.

Je denkt dat je weet hoe het gaat lopen. Er is sprake van een spookhuis in het kleine plaatsje Borley (Engeland) en er is een eigenwijze jonge kerel die zich graag wil bewijzen als Ziener; iemand die voorbij het leven kan kijken en de dood letterlijk kan Zien. Deze eigenwijze en roekeloze jongeman, David, gaat op onderzoek uit in Borley, tegen de zin in van zijn mentor en oom, Dorian Walpole. In Borley zijn namelijk de lichamen gevonden van twee meisjes en Dorian kreeg daarover een brief waarin hem werd gevraagd om zijn gave te gebruiken om de moord op de meisjes op te lossen. Dorian krijgt echter een hartaanval als hij de brief leest. David vindt de brief en besluit dat hij klaar is om zijn eerste onderzoek als Ziener zelfstandig uit te voeren, ook al was Dorian het daar absoluut niet mee eens. David laat zich door hem echter niet tegenhouden. Hij gaat naar Borley en langzaam ontdekt hij de geheimen rond het kleine plaatsje. Bovendien komt hij er ook achter dat hij niet louter toevallig in Borley terecht is gekomen.

Natuurlijk verwacht je als lezer dat het niet goed kan gaan. En daar zit je dan ook op te wachten... en te wachten... en te wachten...



maar het gaat David in eerste instantie verrassend goed af. En dat is ook meteen de reden dat ik me de eerste helft van het boek af zat te vragen wanneer er nu daadwerkelijk eens iets ging gebeuren. Het verhaal kabbelde zo een beetje voort, zonder dat er al te veel dode mensen voorbij kwamen (waar ik toch wel op hoopte op z'n minst, zeker met die titel en een hoofdpersoon die doden kon zien). Het las meer als een thriller waarin David zijn onderzoek deed en zonder dat hij gigantisch schrikbarende ontdekkingen doet.

Totdat ik over de helft heen was, want daarna kwam het boek in een stroomversnelling terecht, om op driekwart ineens echt spannend te worden. En net toen ik het verhaal in werd gezogen, het gevoel dat ik aan het begin van het boek al wilde hebben (je voelt het al aankomen) was het ineens voorbij. Ik werd achtergelaten met een gevoel dat er meer moest komen, dat dit slechts het begin was, dat David nog veel meer mee ging maken.

Ik hoop van harte dat Kevin Valgaeren druk bezig is met een vervolg. En dan als het kan een vervolg waarin ik datzelfde achtbaangevoel krijg als ik had aan het einde van dit boek. In ieder geval wist dit boek me te verrassen met een twist die ik absoluut niet aan zag komen en dat wil wat zeggen. Bovendien zit het verhaal als een huis in elkaar. Alles komt aan het einde samen, ik heb geen lozhangende eindjes kunnen ontdekken. En het allesoverheersende gevoel dat ik heb, na het uitlezen van dit boek, is dat ik meer wil. Om terug te komen op de achtbaan; het eerste deel was de ellenlange optakeling, en daarna kwam een gigantisch snelle afdaling, die eigenlijk veel te kort duurde.

## Win De ziener!



**Wat moet je doen om dit boek te winnen?**  
Heel simpel: ons een mail sturen met het antwoord op de volgende vraag: Kevin Valgaeren schreef dit boek: hoeveel boeken van hem kwam uit voor De ziener? A:1 B:3 C:0 D:5  
[De Trailer op YouTube](#) gaat je daarbij helpen.

Mail je antwoord voor 20 augustus door naar [fanclub@stephenking.nl](mailto:fanclub@stephenking.nl) o.v.v. Ziener.

[watleesjij.nu](http://watleesjij.nu)

Cijfer:

7,5